

Ο Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΗΝ «R» ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Καπέλο σε μένα; Πολύ δύσκολο!



» «ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ Ραγκούση τον αγαπώ. Βεβαίως, με κανέναν τρόπο δεν υπάρχει η δυνατότητα να μου μπει καπέλο»

» «ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος η μεγαλύτερη ευθύνη για τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη»

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ για την οικονομία δεν γίνεται. » σελ. 10-12
Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα»



«BOMBES» ΠΑΓΚΑΛΟΥ κατά πάντων με συνέπεια του στη Real news, αήθα και με διαφοροποίηση του από την κυβερνητική γραμμή, καθώς αποκλείει το ενδεχόμενο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονομία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτηρίζει «αήθεια» την περίπτωση ανακυβερνητικού μετώπου από τη Ν.Δ. και την Αριστε-

ρά, «ελαφρό πολιτικό» τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κατηγορεί τον Αντώνη Σαμαρά ότι διοικεί το κόμμα του με το πολιτικό προσωπικό της Πολιτικής Ανοχής. Επίσης προειδοποιεί ότι δεν μπορεί να του μπει κανείς «καπέλο» στον επικείμενο ανασχηματισμό και επιρρίπτει ευθύνες σε Κατορίτη και Μηριμύη για την καθυστέρηση της ανάπτυξης.

ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΤΗ
v.skouris@realnews.gr

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ■ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κυβέρνηση δεν είναι σχολείο,

Ο πρωθυπουργός όταν κάνει ανασυγκρότηση λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις των ανθρώπων,

« Σε πολλά θέματα η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση ότι κυβερνά η τρόικα και όχι η ίδια. Οι είναι εντολοδόχοι άλλων. Είναι λανθασμένοι χειρισμοί ή μέρος της πραγματικότητας»

Το Μνημόνιο, δηλαδή η σύμβαση που συνυπογράψαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το ΔΝΤ, για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας και τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που μία σωστή διαχείριση συνεπάγεται, είναι πραγματικότητα. Χωρίς αυτό το Μνημόνιο, δεν θα υπήρχε χρηματοδότηση της χώρας αυτήν τη στιγμή, δηλαδή στοιχειωδών αλλαγών, οι οποίες πρέπει από κάπου να καλυφθούν. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για ανάγκες που αφορούν επενδύσεις για το μέλλον, ούτε για μια διεύρυνση της



Οχι απλώς συμπαθώ τον Ραγκούση, τον αγαπώ. Βεβαίως, με κανέναν τρόπο δεν υπάρχει η δυνατότητα να μου μπει καπέλο. Ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο

Η σύμπραξη της Ν.Δ. με τους σταλινικούς κομμουνιστές της κ. Παπαρήγα και τους αναρχοαυτόνομους κομμουνιστές του κ. Τσίπρα είναι τερατώδης

«Ο Αντώνης Σαμαράς στην πραγματικότητα προβάλλει όλο το πολιτικό προσωπικό της πάσαι ποτέ Πολιτικής Ανοχής»

κατανάλωσης και περισσότερο ευτημερία. Πρόκειται για αναγκαστικές δαπάνες που αφορούν την επιβίωση της κοινωνίας μας και του κράτους μας. Αυτό θα πρέπει όλοι να το έχουν υπόψη τους και ιδίως εκείνοι που κατά καιρούς ουσιάζουν να καταγγέλλουμε το Μνημόνιο και να δοκιμάσουμε κατά άλλο, χωρίς να λένε τι είναι αυτό το άλλο που πρέπει να δοκιμάσουμε.

« Πάντως, και ρόλος της κυβέρνησης δεν είναι να εκταλεί απλώς το Μνημόνιο...»

Οχι βεβαίως! Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να προχωρά σε διαρθρωτικές αλλαγές που εδώ και πολύ καιρό είναι απαραίτητες και υποχρεωτικές. Και γι' αυτόν τον λόγο πηγαίνει και πέραν του Μνημονίου. Οχι με την έννοια να κάνει ποσοτικά περισσότερα από όσα προβλέπει το Μνημόνιο, αλλά να κάνει ποιοτικές παρεμβάσεις που πόνε πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά.

« Οι εγγύμενοι τρώικα δεν σας εντυπώνουν; Το λέω με την έννοια ότι διόλου συνεντεύξεις στα ΜΜΕ και προχω-

τρούικα
«Όταν έλεγα τους τρώικαούς "φούφουτους", έκανα κριτική σε μια δικιά μας συμπεριφορά. Να μην τους δώσουμε εμείς παραπάνω ρόλο από αυτόν που οι ίδιοι διεκδικούν. Και, πράγματι, δεν διεκδικούν τον ρόλο που παθαίγουμε με τη στάση μας να τους προσφέρουμε»

ρούν σε νοθεύσεις δημοσίων προς την κυβέρνηση. Είναι αυτός ο ρόλος τους ή τον ξεπερνούν;

Οι υπάλληλοι που συγκροτούν την τρώικα έχουν κρατήσει μια καλή στάση γενικά. Όταν εγώ έκανα κάποιον χαρακτηρισμό, ο οποίος έγινε δημοφιλής...

«Οι... φούφουτοι;

Ναι. Έκανα κριτική σε μια δικιά μας συμπεριφορά. Δηλαδή, να μην τους δώσουμε εμείς παραπάνω ρόλο από αυτόν που οι ίδιοι διεκδικούν. Και, πράγματι, οι άνθρωποι αυτοί δεν διεκδικούν τον ρόλο που εμείς παθαίγουμε με τη στάση μας και όχι με συγκεκριμένες δεσμεύσεις δεσμεύουμε να τους προσφέρουμε. Το θέμα είναι πόσο πολύ λεπτό, ξέρετε. Οι Αμερικανοί μισούνται σε αυτήν τη χώρα. Η χώρα αυτή δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν οι Αμερικανοί. Διότι, με την παρέμβασή τους στον εμφύλιο πόλεμο και αργότερα με το σχέδιο Μάρσαλ, θα έλεγα μάλιστα και πριν, κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου με την ΟΥΝΡΑ -που βασικά από τους Αμερικανούς

χρηματοδοτούσαν-, δίδωσαν τον ελληνικό λαό. Ο ρόλος του διαριπτή και του ευεργετή είναι ρόλος αντιπαθής. Ουδείς εκθρόνος του ευεργετηθέντος. Και εμείς τώρα, ευεργετούμενοι από την Ε.Ε., την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το ΔΝΤ (γιατί αυτό συμβαίνει), είναι φυσικό να αισθανόμαστε ενοχλημένοι. Και εγώ αισθάνομαι ενοχλημένος με όσα γίνονται. Θα προτιμούσα να ήταν αυτάρκης η ελληνική οικονομία, ορθή η διαχείριση του ελληνικού κράτους και υπερηφάνως να μπορούσα να αρκούμαι στα εμά. Και ακόμα εγώ, αν θέλετε, να δανείζω κάποιους άλλους.

«Φαντάζομαι να συμφωνείτε ότι η κυβέρνηση έχει αργήσει στον τομέα της ανάπτυξης...»

Έχουμε πράγματι πρόβλημα. Δεν ξέρω αν μπορεί να μιλήσει κανείς για το θέμα αυτό, περιοριζόμενος μόνο στην κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν, πράγματι, σχέδια που κολών σε διάφορα υπουργεία. Παράλληλα υπάρχουν και επενδυτές που φέρο-

νται δεκά, με την έννοια ότι δεν αναλαμβάνουν έναν καλώς εννοούμενο επιχειρηματικό κίνδυνο, ο οποίος θα οδηγούσε σε αισθητή κερδοφορία. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές ορισμένων υπουργείων όπου υπάρχει και υπάρχει πάντα η δυνατότητα ένα επενδυτικό σχέδιο, το οποίο -κατά τα άλλα- είναι αξιόλογο, να πέσει σε μία «μαύρη τρύπα».

«Δηλαδή, δεν ευθύνεται μόνο η υπουργός Ανάπτυξης...»

Ποτέ δεν είναι μόνο ένα υπουργείο που εγκρίνει ή απορρίπτει μία επένδυση. Συμβαίνει, όμως, σε δύο υπουργεία -και αυτά είναι, κατά πρώτον, το υπουργείο Οικονομίας και, κατά δεύτερον, το υπουργείο Κοινωνικής Περιβάλλοντος, Ενδοκοινωνίας και Τριτογενούς θα μπορούσα να συμπεριλάβω και το υπουργείο Πολιτισμού, που έχει τις αρχαιολογικές διαδικασίες- να κολάνε σε μερικά σχέδια. Γενικότερα, πρέπει να κάνουμε μια ολοκλήρωση. Αλλά απλούς στόχους έχουμε κάνει. Είναι επιτυχίες. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι «μαύρες τρύπες» εξακολουθούν να παίζουν τον ρόλο τους.

«Οι πολίτες αισθάνονται οργή και θυ-



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

«Κανείς από αυτούς τους κυρίους που λένε ότι οι πολιτικοί φταίνε -οι πολιτικοί με την έννοια των εκλεγμένων- δεν λένε πόσο είναι οι πολιτικοί. Είναι οι 300 της Βουλής. Είναι και οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι και οι συνδικαλιστές. Πού σταματά ο πήχης της πολιτικής»



φίλος

«Ο Γιάννης Ραγκούσης είναι πολύ καλός μου φίλος. Υλοποιεί μεγαλεπίθετες, θα έλεγα, μεταρρυθμίσεις, όπως είναι ο «Καλλικράτης» και η επερχόμενη αλλαγή του εκλογικού συστήματος»

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

«Ποτέ δεν είναι μόνο ένα υπουργείο που εγκρίνει ή απορρίπτει μία επένδυση. Συμβαίνει, όμως, δύο υπουργεία - και αυτό είναι το Οικονομίας και το Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, ενδεχομένως θα μπορούσα να συμπεριλάβω και το υπουργείο Πολιτισμού - να κολλάνε σε μερικά σχέδια»

Ούτε καλλιστεία!

τα προβλήματα και τις δυνατότητες όσων παραμένουν

μό. Φως στο τούνελ πότε θα δούμε;

Οργή και θυμό δεν αισθάνονται όλοι οι πολίτες. Αισθάνονται αυτοί που δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα. Είναι αυτοί που μοθαίνουν την πραγματικότητα από τις φιλότιμες προσπάθειες των συναδέλφων σας και κυρίως του ηλεκτρονικού τύπου, που δημιουργούν την εντύπωση ότι μια δεκάδα ανθρώπων έκλεψε τα χρήματα των Ελλήνων που εργάζονται σκληρά και δεν έκαναν καμία μηχανοργάνωση ή καμία δραστηριότητα, στις παρυφές της νομιμότητας...

κινούνται σε άλλον θώκο ή πηγαίνουν σπτή τους;

Εγώ δεν γνωρίζω αυτήν τη στιγμή υπουργούς που να έχουν αποτύχει. Όλοι έχουν κάνει μια ισχυρή προσπάθεια. Τώρα, αν η προσπάθεια αυτή είναι και ανάλογη των αναγκών και αν έχει οδηγήσει σε αποτελέσματα, αυτό θα το κρίνει ο πρωθυπουργός. Υπάρχουν πολλά κριτήρια αναδιοργάνωσης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν

Οργή και θυμό δεν αισθάνονται όλοι οι πολίτες. Αισθάνονται αυτοί που δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα

Διπλοδά λέτε ότι είναι εκ του πονηρού η επίθεση στους πολιτικούς;

Είναι μια κυδαία, λαϊκίστικη επίθεση που υποάρκει σε όλες τις χωρες της Ευρώπης, από το ίδιο κυδαίο και λαϊκίστικο τμήμα του τύπου. Δεν το κάνουν από κακία, ούτε φυσικά για να βγουν βουλευτές οι άνθρωποι που τα γράφουν ή το λένε αυτά, αλλά γιατί έτσι πουλάει. Είναι πολύ απλό. Κανείς, όμως, από αυτούς τους κυρίους που λένε ότι οι πολιτικοί φταίνε -οι πολιτικοί με την έννοια των εκλεγμένων- δεν λένε πόσο είναι οι πολιτικοί. Είναι οι 300 της Βουλής. Είναι και οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι και οι συνδικαλιστές. Πού σταματά ο πήχης της πολιτικής. Το δεύτερο, δεν μας λένε π θα γίνει χωρίς αυτούς. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα; Θα βγαινει κάθε πρωί η τηλεόραση και θα δίνει κατευθύνσεις που θα τις ακολουθούμε; Θα επικρατήσουν διάφορες συμμορίες; Θα επικρατήσει μια στρατιωτική δικτατορία; Ε, έχουμε τους πολιτικούς που έχουμε οι ίδιοι επιλέξει.

Με τον επικείμενο ανασχηματισμό τι επιδιώκει ο πρωθυπουργός;

Δεν έχω τη δυνατότητα να μπω στο μυαλό του πρωθυπουργού. Τον άκουσα να λέει ότι θεωρεί ότι πρέπει να αντικατασταθούν αυτοί που θα κατέβουν στον στίβο των δημοτικών εκλογών. Επίσης, θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες διευθετήσεις στη δομή της κυβέρνησης και στο δικό του γραφείο, το οποίο περιέλαβε ρητά στις κατευθύνσεις της αναδιοργάνωσης, με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Από θέση αρχής, υπουργοί που αποτυγχάνουν στον τομέα τους μετα-



είναι σχολείο ή διαγωνισμός καλώνης. Ο πρωθυπουργός, υποθέτω, όταν κάνει αναδιοργάνωση της κυβέρνησής του, λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις, βεβαίως των ανθρώπων που έχει χρησιμοποιήσει έως τώρα, τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει και τις δυνατότητες των άλλων που παραμένουν στο πλαίσιο της παράταξης. Ποτέ μια κυβέρνηση δεν παίζει χωρίς πάγκο. Και ένα ισχυρό χαρακτηριστικό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι πάντα πολύ ισχυρό πάγκο, σε αντίθεση με τη Ν.Δ.

Δημοσεύματα, πάντως, επιμένουν ότι ο Ραγκούσης «μπούνα καπέλο» στον Πάγκαλο...

Ο Γιάννης Ραγκούσης είναι πολύ καλός μου φίλος. Γνωρίζω την οικογένειά του -όχι τον ίδιο, γιατί ήταν μικρότερος-, γνωρίζω το υπέροχο νησί του και είναι ιδιαίτερα η ευτυχία μου που τον βλέπω να έχει κερδίσει με αυτόν τον πολύ επαινετό τρόπο, ξεκινώντας πραγματικά από τη βάση της πολιτικής την τοπική αυτοδιοίκηση, την κορυφαία θέση του υπουργού Εσωτερικών και να υλοποιεί μεγαλεπίθετες, θα έλεγα, μεταρρυθμίσεις, όπως είναι ο «Καλλικράτης» και η επερχόμενη αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Είναι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες εγώ θα έδωνα ένα μέρος από τη ζωή μου, τις υπερασπιζώ τουλάχιστον δύο δεκαετίες και, πραγματικά, όχι απλώς συμπρωτώς τον Ραγκούση, αλλά τον αγαπώ. Βεβαίως, με κανέναν τρόπο δεν υπάρχει η δυνατότητα να μου μπει «καπέλο». Ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μάλλον οι άλλοι θα πρέπει να εννοκλούνται καμία φορά όταν πέρτει η σκά μου - και λόγω των διαστάσεων που έχει η σκά μου, που είναι ανάλογη της διαστάσεως που έχω κι εγώ.

ΓΙΑ Ν.Δ. ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πρώρες εκλογές σε ποια περίπτωση βλέπετε;

Εγώ δεν βλέπω πρώρες εκλογές για κανέναν απολύτως λόγο. Για να βλέπω πολλούς λόγους που επιβάλλουν στην κυβέρνηση το καθήκον απέναντι στον λαό να εξαντλήσει την τετραετία. Και βλέπω αυτήν τη στιγμή -πιθανό να μην είναι έτσι σε ένα - δύο χρόνια και μακάρι να μην είναι έτσι- πλήρη απουσία αντιπάλων.

Η Ν.Δ., πάντως, και τμήμα της Αριστεράς ζητούν τη συγκρότηση αντικυβερνητικού μετώπου στις περιφερειακές εκλογές...

Η Ν.Δ. έχει το δικαίωμα να πάρει τις αποφάσεις της και, αν θέλει, να παίξει έναν ρόλο διαλυτικού

«Δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε να "αυτοκτονήσουν"»

παράγοντα για το πολιτικό σύστημα και έναν ρόλο που θα θέσει σε κρίση την ίδια ως πολιτική παράταξη και, βεβαίως, θα κληδώσει και το ιστορικό όνομά της. Έχει το δικαίωμα να το πράξει. Δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε να «αυτοκτονήσουν». Η σύμπραξη σε συγκεκριμένους χώρους συντηρητικών και κομμουνιστών του είδους που διαθέτουμε στην Ελλάδα, δηλαδή των σταλινικών κομμουνιστών της κυρίας Παπαρήγα και των αναρχοαυτοτόνων κομμουνιστών του κ. Τσίπρα, είναι προφανώς μια τεραστιάς σύμπραξη. Και πιστεύω ότι ο κόσμος της συντηρητικής παράταξης, που είναι πολλός και αξιοπρεπής, δεν θα δεχτεί τέτοιου είδους αλιτείες. Θα τις καταδικάσει και με την ψήφο του, και παίρνοντας θέση και προεκλογικά.

Και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πάντως, όπως ο Αλέξης Μπτρόπουλος, φέρνεται διατεθειμένα να ηγηθούν συνδυασμών του ΣΥΡΙΖΑ...

Δεν ξέρω π θα κάνει ο κ. Μπτρόπουλος. Εγώ πολύ θα λιπθώ αν τον δω να καταντά έτσι. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι δυνατό.



συνέχεια στη σελ. 12 >>>

«Εξεταστική για την οικονομία δεν γίνεται»

Τα κόμματα Κουβέλη και Μπακογιάννη έχουν προοπτική: Είναι ίσως μελλοντικοί κυβερνητικοί εταίροι σας

Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η τάση του κ. Κουβέλη εκφράζει περίπου τον μισό Συνασπισμό και, επομένως, ένα αντίστοιχο ποσοστό από την εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κουβέλης θα υπάρξει. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι η επιρροή του στους ήδη υπάρχοντες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ευρύτερα και στο εκλογικό σώμα ή και σε αυτούς που πιθανόν έχουν την πρόθεση να αποσύρουν. Η κυρία Μπακογιάννη αποπειράται να κάνει αυτό που χρόνια τώρα επιθυμούσε, τη δημιουργία δηλαδή ενός κεντροδεξιού κόμματος που θα είναι μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Και το κάνει σε μια ευνοϊκή για αυτήν στιγμή, διότι, πράγματι, ο κ. Σαμαράς -όπως είπαν και διάφορα στελέχη της Ν.Δ.- στην πραγματικότητα προβάλλει όλο το πολιτικό προσωπικό της πάλι ποτέ Πολιτικής Ανώγειρας, απλώνοντας την παράταξη προς την Ακροδεξιά. Ετσι, αφήνεται ένας χώρος στο Κέντρο, τον οποίο πιστεύω ότι η κυρία Μπακογιάννη θα επιχειρήσει να διεκδικήσει. Οφείμεθα. Η πολιτική ζωή, πάντως, έχει ενδιαφέρον.

ΑΚΗΣ

«Με ενοχλεί πάρα πολύ η όλη ιστορία γύρω από τον Ακη Τσαοτζόπουλο. Αν πράγματι αυτά που ακούστηκαν ή γράφτηκαν δώσουν μια βάση για να υπάρξει μια αμφισβήτηση της πθικίς του υπόστασης, θα στενοχωρηθώ πολύ»



Ο κ. Τσίπρας πάντως σας κατηγορεί ότι βάλσατε τη χώρα στον «γύψο»...

Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος αν δεν ήταν τόσο ελαφρός ως πολιτικός, χρειαζόταν μια πολύ πιο ισχυρή αποδοκιμασία, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αισιρές και ανιστόρητες επιθέσεις εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Μας έχει παρομοιάσει με την κυβέρνηση Τσαλιγκάου, που ήταν η κυβέρνηση της γερμανικής καταχής, και προφανώς η αναφορά στον «γύψο» έχει σχέση με κάποιο παραλληλισμό με τη κούρτα. Θα του συνιστούσα να συνέλθει και να μαζευτεί.

ΚΚΕ

Δεν θέλω διαφώνια στο οικονομικό του. Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο δεν τη θέλει. Προφανώς έχει κάτι να κρύψει

νώσει την τρικοτομημένη συντηρητική παράταξη είναι ο κ. Καραμανλής...

Τι να σας πω; Γιατί είναι ανάγκη να μω εγώ σε μια τέτοια απερίγραπτη δυστυχία, με το να σκέφτομαι τέτοια πράγματα; Ομολογώ ότι μου θέτετε ανυπόφορα ερωτήματα...

Εξεταστική για την οικονομία, όμως θα κάνει...

Εξεταστική για την οικονομία δεν γίνεται. Τι θα κάνει, δηλαδή, η Εξεταστική για την οικονομία; Θα εξετάσει αν πάρθηκαν σωστές αποφάσεις στην οικονομική πολιτική και θα τις ποινικοποιήσει; Με βάση ποια άρθρα του Ποινικού Κώδικα; Ξέρετε πολύ καλά ότι σε ένα κράτος δικαίου, η ποινική διαδικασία στηρίζεται σε νόμους που περιγράφουν με μεγάλη σαφήνεια τι ακριβώς συνιστά ποινικό αδίκημα κάθε φορά. Εδώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Εδώ μόνο η λαϊκή αποδοκιμασία μπορεί να συνιστά καταδίκη. Τίποτε άλλο.

«ΕΧΕΙ ΧΙΟΥΜΟΡ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΚΙΛΙΑ»



Με τυχόν επιλογή Καμίνη στον δήμο Αθηναίων συμφωνείτε;

Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Εκτιμώ απερίοριστο τον κ. Καμίνη. Τον έχω γνωρίσει ως προσηγάμενο της ανωτάτης Αρχής Προστασίας του Πολίτη, όπου υπάρχει μια καλή προίτορία με τον κ. Διαμαντούρο και έχω διαπιστώσει και στην πράξη ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Τώρα, αν θα πρέπει ή όχι να είναι υποψήφιος δήμαρχος θα το κρίνουν οι αρμόδιοι.



Την επιλογή Κικιλία πώς την κρίνετε; Αφορά και την ιδιότητα περιφερειά σας...

Είναι συμπαθέστατος. Τον έβλεπα ως μπασκετμπολίστα. Είναι, προφανώς, μια επιλογή που προποθεί από τον πληθυσμό της Αττικής μια μεγάλη δόση χιούμορ.

Ορισμένοι βουλευτές της Ν.Δ. εκτιμούν ότι το πρόσωπο που μπορεί να ε-



«Μάλλον κακό κάνω στη Χριστίνα»

Προσόν ή μειονέκτημα για την κυρία Χριστίνα Χριστοφόκη είναι ο σύζυγός της Θεόδωρος Πάγκαλος;

Μέχρι αυτήν την ημέρα, μάλλον κακό της κάνω. Υπάρχει μια λυσσώδης επίθεση, η οποία παίρνει τη μορφή αμφισβήτησης επειδή είναι γυναίκα μου και μόνο. Βέβαια, αυτό δείχνει σε ποιο επίπεδο κινείται η κοινωνία μας. Την αδυναμία αποδέσμευσής της προσωπικότητας μιας γυναίκας που κατεβαίνει υποψήφια στις εκλογές, από το γεγονός ότι έχει έναν άνδρα που μπορεί να έχει για διάφορους λόγους. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητάς για γούστα και χρώματα, έλεγαν οι Λατίνοι. Σε ένα μπλογκ προχθές έγραφε κάποιος: «Είναι δυνατόν η γυναίκα να ανέχεται αυτόν τον χοντρό»; Προφανώς, ήταν κάποιος που δεν ανέχεται αυτός

τους χοντρούς. Τώρα, βέβαια, έγινε γνωστή στην πρώτη φάση της καμπάνιας της στο ευρύ κοινό, που την κάλεσε η πλεόραση επειδή είναι γυναίκα μου αλλά, ξέρετε, το ζητούμενο δεν είναι να τη μάθουν στις Σέρρες ή στη Δράμα. Αυτό που χρειάζεται είναι να τη μάθουν στην περιοχή. Και νομίζω ότι κάνει μια πολύ καλή εκστρατεία με μια ομάδα αξιολογότατων συνεργατών, οι οποίοι είναι όλων των πολιτικών αποχρώσεων, από τη Δεξιά μέχρι την Αριστερά, και έχουν απουθώσει από την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή, από την απουσία εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που υπάρχουν, και θέλουν να κάνουν κάτι να αλλάξουν οι τοπικές συνθήκες. Εγώ της εύχομαι να πάει καλά, ενώ δεν αναμηνύομαι με κανέναν τρόπο στην προεκλογική της εκστρατεία. Το έχω πει και θα το κάνω.

